

KRINGWERK

2017 - 2018

AKTIVITEITEN RONDOM BEZIELING EN VERBINDING

VOORWOORD

De eerste voorgelegde waaier aan kringen en andere activiteiten, in de Zak, viel vorig seizoen bij velen in de smaak. Het is nu aan u om weer een nieuw menu samen te stellen, of een enkel gerechtje te proeven.



Het groepje dat van kokkerellen houdt, heeft weer een smakelijke kaart samengesteld, deels met vertrouwde, deels ook met nieuwe gerechten. Filmvertoningen en voettochten staan weer vermeld, evenals bezinning op diensten met kinderen. Sommigen onder u zullen kiezen voor een nieuwe gang met Levinas, om deze keer kritisch te luisteren en te spreken over teksten van Tommy Wieringa en Soren Kierkegaard. Anderen kiezen juist voor stilte en meditatie, tijdens het aangeboden kloosterweekend. Koos u vorig jaar voor een bezoek aan een moskee, pak dan nu uw kans om de synagoge in Middelburg te ondergaan. Smaken blijven verschillen, maar eet vooral ook eens wat minder of niet bekend is. Gevoel en intuïtie komen naar voren in de kring Verhalen die raken. En voor de meer doe-mensen onder ons: sluit je voor een paar keer aan bij een gideonsbende die op pad gaat, op zoek naar bijzondere buit: positieve energie die uitdaagt en te doen geeft!

Laat deze menukaart vol activiteiten maar eens op u inwerken. Wij hopen natuurlijk dat u zich door één of meerdere smaken laat verleiden. Die “wij” zijn een paar koks die niet alleen in eigen keuken willen koken. Als gemeenten en parochies kleiner worden in omvang, hoeven ze nog niet aan betekenis, aan smaak minder te worden. In dat perspectief zien wij het zoeken naar een groeiende samenwerking tussen kleine kerken in de Zak, met de Damiaan-parochie en met het ‘t Kerkje van Ellesdiek, dat een eigen unieke plek heeft op het gebied van ontmoeting, bezinning en cultuur in onze regio.

Door verdere samenwerking ontstaan meer plekken voor ontmoeting, kansen voor verbinding en, wie weet, ook voor bezieling. Dat proces is al gaande. Op bestuurlijk gebied worden verdere stappen gezet voor samenwerking tussen kerkelijke gemeenten in onze Zak van Zuid-Beveland. Daarover is meer te lezen in Kerkwijzer, onder de rubriek Geloven in de Zak en op de gelijknamige website.



Wij zien er naar uit om u te ontmoeten.
Deze bijzondere menukaart biedt daarvoor kansen.
Vergeet niet: *Je proeft de pap pas als je ervan eet!*

Wiel Hacking, Arie van der Maas,
Mathilde Meulenstein, Engel Reinhoudt,
Egbert Rietveld, Marjo Wisse,
Evelien Apeldoorn, Cor Kuyvenhoven

Gelegenheidskoor Regiodienst 29 oktober

De tweede Regiodienst zal in het hart van de Zak worden gehouden. De eeuwenoude Mariakerk van Nisse opent daarvoor haar deuren op zondag 29 oktober. Vorig jaar luidde het thema in Nieuwdorp: Een steen verlegd? Dergelijke veelkleurige en veelstemmige diensten smaken naar meer.

Dit jaar is als thema gekozen: Als een boom bij de bron



We gaan dus verder, stroomopwaarts, op zoek naar bronnen van leven en geloven. Een van die bronnen wordt al eeuwen door mensen aangeboord: de kracht van zingen. Een groep enthousiaste gemeenteleden uit diverse dorpen in onze Zak zal weer een aantal bekende en misschien minder bekende liederen oefenen. Doe ook mee en geef je daarvoor op.

Ook als je een last minute booker bent: welkom op deze paar zangavonden!

Data: woensdag 11 en 25 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Dirigent: Stoffel Gunst
Locatie: Maria kerk, Kerkplein te Nisse
Informatie: Egbert Rietveld, 0634 104659, ds.e.j.rietveld@gmail.com

Kring “Wij zijn de eersten niet”

We lezen opnieuw levensverhalen van mensen uit de Bijbel, uit de geschiedenis van kerk en samenleving. Hoe inspireren zij ons? Een boeiende tocht langs vrouwen en mannen in hun kracht en kwetsbaarheid. We peilen de kracht van vrouwen als Ruth en Tamar. We lezen teksten van de Engelse Rabbijn Jonathan Sacks, met zijn oproep om in onze tijd te leren leven met verschillen.



Verder staan we stil bij een moedig mens: de Congolese arts Denis Munkwege. Zijn inzet voor mensen(vrouwen)rechten proberen we in een contextueel licht te plaatsen.

En op die tocht komen we zeker weer in contact met vrienden, leraren, vaders, moeders, die van invloed zijn op degenen die we nu zijn. Op wiens schouders sta je en wie draag je mee, als een schat of als een last?

Data: dinsdag 10 oktober; woensdag 15 november; woensdag 17 januari en dinsdag 13 februari.
Locatie: Bergweg 2 's-Heer Abtskerke
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Leiding: Egbert Rietveld
Deelname via: ds.e.j.rietveld@gmail.com, 0634 104659

Gideonsbende: op zoek naar bezielde plekken

Bendes brengen we vooral in verband met afbraak, diefstal en geweld. Zet je daar de Bijbelse naam Gideon voor, dan worden we op een ander spoor gezet. Een Gideonsbende staat voor een kleine groep mensen die, met inventiviteit en moed, verschil weet te maken. Doel is niet afbraak maar opbouw. Tegen verspillend leven wijzen zij op duurzaamheid, waarin niet geweld maar respectvol omgang met mensen en moeder aarde het moreel kompas zijn.

Zulke mensen zijn er, ook in onze regio en provincie.

Op steeds meer plaatsen in ons land ontstaan, door maaltijden in wijk en buurt, nieuwe samenhang en binding tussen mensen in alle diversiteit (1). Marcella de Vlieger is zo'n stuwende kracht die op verschillende plekken in onze provincie inhaakte op het landelijke initiatief van Resto van harte.

We bezoeken een aantal projecten, waaruit bezieling spreekt en waar op een nieuwe manier verbinding wordt gevonden tussen mens en dier (2). We zijn te gast bij het ondernemersecht-paar René en Christine de Wilde, op hun biologische Angusfokkerij. Respectvolle omgang met moeder aarde, ligt ook in toepassing en gebruik van nieuwe energie (3). Marten Wiersma kan daar bevlogen over vertellen. En wie wil, mag ondergaan hoe het voelt om te rijden in een elektrisch aangedreven auto. Het kan, in het groene dorp 's-Heer Hendrikskinderen!

Wie durft mee op pad te gaan met deze Gideonsbende en in aanraking te komen met veel positieve energie? Aanmelden voor Resto van Harte: uiterlijk 10 september.

Aanmelden voor elke afzonderlijk initiatief is natuurlijk ook mogelijk.

Leiding: ds. Egbert Rietveld, ds.e.j.rietveld@gmail.com

Datum (1):	maandag 18 september
Aanvang:	17.30 uur (we eten mee in dit bijzondere restaurant)
locatie:	Resto van Harte Wijkcentrum Palet, J. van Reigersbergstraat 2 in Middelburg
Datum (2):	donderdag 16 november
Aanvang:	19.30 uur
Locatie:	Biologische veehouderij en winkel "Poelzicht" (Fam. De Wilde) Bimmelsweg 3 's Heer Abtskerke
Datum (3):	donderdag 11 januari 2018
Aanvang:	19.30 uur
Locatie:	Heer Hendrikhuis te Werfstraat 1 Dorpshuis 's-Heer Hendrikskinderen.

Toerustingsavond pastoraat 'Lezen en bidden?

Wat doe je bij een pastoraal bezoek?

Opnieuw zal een toerustingsavond pastoraat gehouden voor ouderlingen, bezoekmedewerkers en andere geïnteresseerden. Centraal staat de vraag wat te doen bij een pastoraal bezoek? Moet er uit de bijbel gelezen en gebeden worden bij een bezoek namens de kerk? En zo ja, wat lees of bid je dan? Het zijn vragen waar mensen die namens de kerk op bezoek gaan mee kunnen worstelen. Daarom gaan we daarover met elkaar in gesprek.

Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

Datum:	3 oktober
Aanvang:	20.00 uur.
Locatie:	de kerk aan de Ring van 's-Heer Arendskerke

Geloven met kinderen – kinderdiensten



Jaarlijks wordt voor de regio een kinderdienst georganiseerd vanuit de gemeenten Borssele, 's-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp. De kinderdienst 2018 zal zijn op 4 februari 2018 te Nieuwdorp.

Ook houden we sinds een paar jaar een paaswake viering speciaal voor de kinderen. Deze wordt gehouden op stille zaterdag om 17.00 uur in een van de deelnemende kerken. Een en ander wordt voorbereid in een gezamenlijk overleg van de leiding van de kindernevendiensten van de betrokken gemeenten. Omdat de activiteiten zich ook richten op de regio, zijn belangstellenden uit de andere gemeenten van harte welkom om met ons mee te denken en te werken.

Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

De eerste bijeenkomst waarin we plannen smeden voor het seizoen 2017-2018 is op:

Datum: 19 september
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Slotstraat 63 's-Heer Arendskerke.

De weg omhoog, een antropologische lezing van de bijbel

In 2016 verscheen het boek 'De weg omhoog, een antropologische lezing van de bijbel'. Het boek is geschreven door Krijn van der Jagt. Lezers van het boek geven te kennen er graag over te willen spreken. Daarvoor is gelegenheid op de Slotstraat 63. Bedoeling is niet een "nietes-welles- discussie", maar uitwisseling van ervaringen bij het lezen van dit boek. Voorwaarde voor deelname is dat ieder het boek heeft gelezen. Bij een minimum van vijf deelnemers gaat deze kring door. Graag dus van tevoren aanmelden.

Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

Data: 26 september, 10 en 24 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63.



Gesprekskring

In 's-Heer Arendskerke bestaat een gesprekskring onder leiding van pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. Het is een regionale oecumenische groep die eens per maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard uit kranten en of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen per bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

We komen bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in september wordt besproken toegestuurd.

Data: 26 september, 24 oktober, 28 november, 30 januari (2018), 27 februari en 27 maart.
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63.
Aanmelden: Marjo Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL 's-Heer Arendskerke,
Telefoon: 0113 561322, e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl

Muzikale voorstelling Kees Posthumus: 'Kom naar voren'

Op vrijdag 13 oktober komt de ook in de Zak van Zuid Beveland bij velen bekende verhalenverteller Kees Posthumus (www.keesposthumus.nl) weer een keer naar Zeeland. Samen met accordeonist Juul Beerda brengt hij in de onlangs heropende kerk van Hoek de voorstelling 'Kom naar Voren'. We willen door het organiseren van gezamenlijk vervoer ook (Zak van Zuid) Bevelanders extra mogelijkheden geven deze unieke voorstelling bij te wonen.



'Kom naar voren' is een afwisselende, muzikale voorstelling die voor het eerst werd gespeeld tijdens de opening van het jubileumjaar '500 jaar protestantisme' op 31 oktober 2016 in Amsterdam. Bekende en minder bekende helden worden door Posthumus en Beerda ten tonele gevoerd die verhaal vertellen aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. In tekst en beeld, begeleid door klanken van de accordeon, komen historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits. Zo komt Catharina van Bora, echtgenote van Maarten Luther naar voren maar ook Hendrik de Bakker, broer van Jan de Bakker, eerste martelaar van de reformatie in Nederland, Menno Simons, voorman van de remonstranten en Hendrina Oosterink, meid van de pastoor te Borne...

De voorstelling in de kerk van Hoek (Langestraat 6) begint om 20.00 uur. Entree is gratis. Inloop met koffie of thee vanaf half acht. Wie graag mee wil met gezamenlijk vervoer kan zich aanmelden bij ds. Arie van der Maas (apvdmaas@zeelandnet.nl) Dan kijken we hoeveel mensen er zijn en hoe we met verdeling over auto's zo goed mogelijk kunnen reizen.

Maaltijd van de Heer: betekenis, praktijk en beleving

Voor de één heet het 'Eucharistie', voor de ander 'Heilig Avondmaal'. Sommigen spreken vooral over 'Maaltijd van de Heer', anderen noemen het 'dienst van Schrift en Tafel'. Hoe dan ook, het breken en delen van brood en wijn als sacramentele verbondenheid met Christus en verbondenheid met elkaar is een oeroude praktijk in de christelijke geloofsgemeenschap. In een tweetal avonden willen we met elkaar in gesprek gaan. Over de overeenkomsten en verschillen in praktijk die er zijn tussen verschillende dorpen en kerken, tussen vroeger en nu. Over de verschillen in beleving die er is bij mensen als het gaat om de Maaltijd van de Heer.



We zullen in gesprek gaan aan de hand van eigen ervaringen en praktijk in de gemeenten en parochies waaruit de deelnemers afkomstig zijn. We lezen samen tekstgedeeltes uit de bezinningsnotitie De Maaltijd van de Heer die afgelopen winter door de synode van de Protestantse Kerk aan de gemeenten is aangeboden.

Data: woensdag 8 november en maandag 27 november.
Locatie: Hervormde kerk te Oudelande
Aanmelding: graag uiterlijk 1 november via mail bij ds. Arie van der Maas.

Organisatie en gespreksleiding: ds. Arie van der Maas (apvdmaas@zeelandnet.nl)

Avond met Hendrik Werkman

Na een avond met Vincent van Gogh (winter 2015) en Marc Chagall, vorig seizoen, wordt in dit nieuwe seizoen een andere markante kunstenaar voor het voetlicht gebracht:

Hendrik Werkman (1882-1945).

Hoe was het mogelijk dat deze Groningse drukker uit de Lage Landen in de Joodse wereld zo'n diep gevoelde zielsverwantschap wist op te roepen met zijn verbeeldingen van de meest bekende bundel van chassidische verhalen, door Martin Buber bijeengebracht, in de vorige eeuw? Dat blijft een intrigerende vraag. Het wordt een boeiende zoektocht, waarop we ons laten verrassen door de magie van verstaan, de congenialiteit, die kan ontstaan tussen woord en beeld, tussen verhaal en verbeelding daarvan. Werkman heeft de harten van velen, wereldwijd, ontsloten voor de diepe glans en betekenis van veel chassidische verhalen. We ondergaan de beeldtaal van zijn kleurrijke "druksels" die deze Groningse ambachtelijke drukker, en groot kunstenaar, maakte bij een schat aan Joodse verhalen, waarin wijsheid, vertrouwen en doorleefde pijn, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.



Datum: donderdag 14 december
Locatie: Dorpskerk, Dorpsstraat 71 Heinkenszand
Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie, vanaf 19.30 uur)
Leiding: Ds Egbert Rietveld
Deelname via: ds.e.j.rietveld@gmail.com, 0634 104659

Bezoek aan de synagoge in Middelburg

Vanaf deze zomer is het "grootste museum van Nederland" geopend. Op initiatief van het Utrechtse Catharijne Convent stellen elf kerken en twee synagogen hun dertien deuren open voor het publiek. Samen behoren deze godshuizen tot de mooiste die ons land rijk is. Dat is maar een begin. Er zijn meer pareltjes van bouwkunst te ontdekken. Naast bouwkunst en architectuur, kent ook onze provincie bijzondere gebouwen met een eigen geschiedenis die veel indruk maken. De van oorsprong 18de – eeuwse, eind vorige eeuw herbouwde synagoge in Middelburg, is zo'n plek vol verhalen en een bewogen geschiedenis.

Het interieur roept verhalen op, vol toewijding, maar ook van ondergaan leed, vanwege de vervolging en verwoesting van een groot deel van de Joodse gemeenschap in Zeeland, gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Kom mee, onderga en luister niet enkel naar de stem van de geschiedenis, maar ook naar de vitale stem van een kleine, opgebloeide Joodse gemeenschap.

Datum: woensdag 1 november
Locatie: Synagoge Middelburg, Herenstraat 14.
Aanvang: 19.30 uur
Leiding: Mathilde Meulenstein en Egbert Rietveld
Deelname via: ds.e.j.rietveld@gmail.com, 0634 104659



Vervolgkring Levinas

In onze wereld gist het van veranderingen. Globalisering en verdergaande concentratie van macht en kapitaal roepen tegenkrachten op. De stroom van miljoenen vluchtelingen, deels ook richting Europa, is daar niet los van te zien. Wat brengt zoveel mensen in beweging en welke krachten worden in weer anderen gemobiliseerd om zich te verzetten tegen in een wereld op drift? In de eerste bijeenkomsten lezen we fragmenten uit de roman van Tommie Wieringa:

Dit zijn de namen. Daarin onderzoeken we ook hoe het begrip ethische verbeelding doorwerkt in dit boeiende boek.

In de tweede reeks bijeenkomsten van deze vervolgkring Levinas zullen de woorden woede en angst centraal staan. We onderzoeken hoe deze sterke gevoelens werken in onszelf. Wie is en zijn die anderen in onze ogen en, omgekeerd, wie ben ik, zijn wij in de ogen van die anderen? Bronteksten uit de Bijbel en de klassieke wereldliteratuur lezen we aandachtig, onder leiding van filosoof en gastspreker Ko Vos.



Data:	eerste blok: woensdagen 22 en 29 november tweede blok: woensdagen 24 en 31 januari en 7 februari
Locatie:	Keetenstraat 3, Lewedorp
Aanvang:	14.00 uur
Leiding:	najaar 2017: Egbert Rietveld, begin 2018: Ko Vos

Thema-avond 'Verhalen die raken'

Welk lied of gedicht, welk Bijbelverhaal of welk Bijbels personage betekent veel voor u? voor jou? Dat is de centrale vraag deze avond. We gaan met elkaar in gesprek over dat wat raakt om zelf geraakt te worden. Iedereen heeft eigen Bijbelse verhalen en beelden die veel kunnen betekenen. We praten met elkaar over hoe ieder dit ziet, ervaart en beleeft om zo te komen tot een (opnieuw) verstaan van deze verhalen en beelden.

In al het regelen van dat wat er komt kijken bij gemeente-zijn is er soms weinig gelegenheid om dit gesprek met elkaar te voeren. Er staat vaak immers zoveel op de agenda, er moet zo veel... Daarom deze avond, in gesprek over dat ene verhaal, dat ene beeld, dat ons raakt.

Datum:	dinsdag 2 februari 2018
locatie:	Bethelkerk, Coudorp 1 te Nieuwdorp
Aanmelden:	bij Mathilde Meulenstein mathilde@meulenstein.nl, 0612 380933

Jongeren en avondmaal

In vele gemeenten zijn kinderen welkom bij de viering van het Avondmaal. Jongeren zijn vaak vertrouwd met de praktijk. We willen met elkaar in gesprek gaan over de beleving van het avondmaal. Wat gebeurt er als we brood en wijn delen met elkaar? Hoe ervaren wij de viering van het avondmaal?

Twee avonden zijn gepland:	23 februari en 9 maart 2018
Tijd:	19.30 uur in de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63
Doelgroep:	jongeren van 12 – 16 jaar
Contactpersoon:	Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

‘Cruciaal’, de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging.

Zolang er christelijk geloof is wordt er nagedacht over de betekenis van de kruisiging van Jezus. Een letterlijk ‘cruciale’ gebeurtenis waaraan in de geschiedenis van de kerk en ook al in de Bijbel verschillende rijke betekenissen gegeven zijn.

Een paar jaar geleden is een mooi boekje verschenen onder de titel ‘Cruciaal’ (Buiten&Schipperheijn, Amsterdam, 2014) waarin enkele belangrijke christelijke denkers van diverse achtergronden proberen deze achtergronden en betekenissen weer helder voor het voetlicht te brengen. Henk Bakker, Erik Borgman en Maarten Wisse zijn enkele van hen. Elk behandelen ze een bekende metafoor om de kruisiging te begrijpen. Ze duiken diep in de theologie en de Bijbel maar brengen hun ontdekkingen ook terug naar onze tijd.



Gedurende een drietal avonden in de 40-dagentijd 2018 willen we aan de hand van gedeeltes uit dit boekje (zelf kopen b.v. via Bol.com of in de boekhandel wordt van harte aanbevolen) met elkaar in gesprek.

Data: maandag 26 februari, woensdag 14 maart, maandag 26 maart
Tijd: aanvang: 19.30 uur
Locatie: Achter de Kerke, Van Tilburgstraat 27, Driewegen
Organisatie: Ds. Arie van der Maas (apvdmaas@zeelandnet.nl)

Graag aanmelden als je mee wil doen uiterlijk 20 februari.

Voettochten door de Zak

Zoals de afgelopen twee jaar heeft u ook in het nieuwe seizoen weer vier keer de mogelijkheid om op zaterdag- of zondagmiddag mee te lopen met een kortdurende voettocht.

De tocht begint in een katholieke of protestantse kerk, waar we koffie of thee krijgen. Iemand van de plaatselijke parochie of kerkgemeenschap vertelt iets over het kerkgebouw. De tocht eindigt ook altijd in een kerkgebouw. Daar wachten ons niet alleen koffie of thee, maar ook soep en broodjes. We sluiten af met een korte vesperdienst. Inloop tussen 14.00 en 14.15 uur. Vertrek om 14.30 uur. Aankomst meestal rondom 16.30 uur.

De tochten variëren in lengte, minimaal 8 kilometer, dat is twee uur lopen; maximaal 12 kilometer, dat is 3 uur lopen.

De tochten gaan zoveel mogelijk over onverharde paden en brengen u wellicht op paden waar u nog niet eerder liep. Ze beogen ook op een ontspannen manier zinvol te zijn. Soms wordt een stukje gelopen in stilte, soms krijgt u een gedicht of meditatiekaartje mee ter overdenking. U ontmoet bekende en onbekende mensen met wie u in gesprek raakt of u bent juist eens even twee uur met u zelf bezig. Gemiddeld lopen er 24 mensen mee.

En: u kunt met uw auto naar de startplaats komen, want u wordt altijd weer naar uw eigen auto teruggebracht.

Data:
23 september: van 's Gravenpolder naar Nisse;
10 december: van Oudelande naar Baarland;
25 maart: rondwandeling rondom Hoedekenskerke;
24 juni: rondwandeling rond Kwadendamme.



Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze tochten stuur dan even een kort mailtje naar: voettochten@zeelandnet.nl, namens de werkgroep: Cor Kuyvenhoven.

Kloosterweekend

Een nieuwe vorm voor een oud verlangen

In de weken vóór Pasen, de 40 dagen tijd, organiseren we een kloosterweekend in Zuid Limburg. In dat weekend zullen we niet alleen enkele korte wandelingen maken door het heuvelachtige Zuid-Limburgse landschap, maar ook kennismaken met het kloosterleven.



Zo maken we het middaggebed mee in de benedictijnse abdij in Mamelis.

Misschien heeft broeder Leo daarna tijd om ons zijn steenhoudersatelier te tonen? Verder krijgen we in het eeuwenoude kerkje in Wahlwiller deskundige uitleg bij de zeer bijzondere kruiswegstaties geschilderd door Aad de Haas en in het oeroude zaalkerkje in Oud-Lemiers zien we Genesis verbeeld op een heel bijzondere wijze. Wat doen die schilderijen met ons? Tijdens onze wandelingen staan we regelmatig stil bij wat de 40 dagen tijd voor ons betekent.

We zijn te gast in het Redemptoristenklooster in Wittem, een plek waar jaarlijks ruim 150.000 pelgrims komen. Kerk, klooster, kloosterbibliotheek en tuin zijn op zichzelf al een bezoek waard.



Het weekend is gepland van vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart. We beginnen op vrijdag 14.00 uur en we eindigen op zondagmiddag (Palmzondag) om 16.00 uur. In principe reist u met eigen vervoer, maar vormen van gezamenlijk rijden zijn vanzelfsprekend mogelijk.

De prijs, op basis van verblijf in een tweepersoonskamer, is nog niet helemaal bekend, maar zal liggen tussen de € 175 en € 200 per persoon.

Een éénpersoonskamer zal ongeveer € 25 méér kosten.

Nagenoeg alle kosten, zoals overnachtingen, ontbijt, lunch, excursies, deskundige uitleg en begeleiding zijn in de prijs inbegrepen.

Omdat het klooster geen avondmaaltijd verstrekt, gebruiken we die in het naastgelegen, zeer betaalbare restaurant. Elke deelnemer kiest en betaalt dus 2x zijn/haar eigen avondmaaltijd.

Voor opgave of meer inlichtingen, mail naar [Cor Kuyvenhoven, deverbinding@zeelandnet.nl](mailto:Cor.Kuyvenhoven@zeelandnet.nl)



Film in de Zak van Zuid Beveland

Goede kost

daar knapt een mens van op. Niet alleen van kost die bestemd is voor de maag. Maar ook van kost die de ziel kan voeden.

Een voedzame combinatie van deze twee bieden we aan als voortzetting van wat in het vorige seizoen 'Tussen kwetsbaarheid en kracht' (of ook 'Films in de Zak') werd genoemd. De opzet verschilt echter van wat we de vorige keer deden. En ook de locatie is anders.

Allereerst de nieuwe opzet. We willen de avonden beginnen met een eenvoudige, maar gezellige maaltijd. De ontspannen ontmoeting staat daarbij centraal. Dan kijken we samen naar een film (zie hieronder). En na afloop is er – uiteraard bij koffie of thee – gelegenheid om met elkaar te spreken over wat ons heeft geboeid, geraakt, aangesproken of misschien wel geïrriteerd in het filmverhaal. Zo komen we – hopelijk – op het spoor van de voeding voor de ziel.

Goede films brengen ons bij vragen die ertoe doen

We beginnen met het aanbieden van één film. Aan de deelnemers wordt gevraagd om suggesties voor films die we de tweede en eventueel derde avond kunnen vertonen en bespreken. Dus ook uw betrokkenheid bij het programma doet ertoe!

Begin oktober kijken we naar de film *The Visitor*. Als professor in de economie aan de universiteit van Connecticut leidt Walter Vale (Richard Jenkins) een teruggetrokken bestaan. Hij is al een hele tijd weduwnaar. Hij geeft plichtmatig zijn colleges, schrijft net zo plichtmatig aan zijn vierde boek, en gaat met tegenzin, maar toch weer plichtmatig naar een congres in New York ter vervanging van zijn collega die met zwangerschapsverlof is. In New York gaat hij voor de duur van het congres naar zijn appartement, dat hij al vele jaren niet gebruikt heeft. Daar treft hij tot zijn verbazing een Senegalese vrouw (Zainab) en haar Syrische vriend (Tarek) aan, die beide illegaal in Amerika verblijven. Hoe dit indringende verhaal zich verder ontwikkelt houden we voor nu nog even stil ...

Locatie: Johannes de Doperkerk van 's-Heer Abtskerke, Kerkring 1.
Het sfeervolle koorgedeelte van deze kerk is uitstekend geschikt voor maaltijd en film.
De ruimte nodigt uit voor ontmoeting en een goed gesprek.

Eerste avond: maandag 2 oktober 2017.
Inloop vanaf 18:00 uur, gevolgd door maaltijd.
Start film: 19.30 uur.

En als er voldoende belangstelling blijkt te zijn: noteer dan ook alvast
donderdag 23 november 2017 en donderdag 18 januari 2018.

Voor maaltijd, film, inspirerende gespreksvragen en koffie/thee vragen we een bijdrage van € 7,50.



